

## JULEVANGELIUM 2023



**I advent- och juletid** påminns vi om **Jesus Kristus** och hans intåg i Jerusalem. Evangelisterna berättar hur människorna samlades längs vägen, när han red in i staden på en åsna, vilket profeterna siat om, och hur människor lade sina mantlar eller strödde palmblad längs hans väg och hyllade honom.

Utges av Föreningen Kreaprenör® [www.creapreneur.se](http://www.creapreneur.se) Red: LO Landin 0708-125467 [lo.landin@ebc.se](mailto:lo.landin@ebc.se)  
Årsavgift i föreningen är för privatpersoner 200 kronor att betalas till plusgiro 231666-9.

**Jerusalem för 2000 år sedan** Staden och många länder kring Medelhavet var sedan länge ockuperade av Romarriket. Belägringen hade splittrat det judiska landet, där Jesus var en av invånarna. När Jesus började predika sågs han först som den räddare i nöden, Messias, vilken profeterna hade siat om.

Den judiska intelligentian och de statliga institutionerna hade anpassat sig till överheten och levde gott. Översteprästerna lät korrumpas sig och skaffade sig förmåner. Handelsmännen (månglarna) drog självklart nytta av Romarrikets handelsutbyte.

Terroristgäng härjade och drabbade såväl hög som låg. På landsbygden hade de lokala prästerna (fariséerna) kvar sin auktoritet, men hade gjort religionen till en påfrestande fundamentalistisk lära med stränga levnadsregler. **Så här 2023 år senare kan vi känna igen situationen.** Ett splittrat samhälle med djupa klyftor mellan människorna.

**Alla väntade på SIN frälsare,** som skulle se till att **DERAS världsordning** återställdes. Men Jesus gör precis tvärtom. Han säger att ALLA har fel och talar om ett NYTT RIKE som inte är av denna världen. Att den är en kraft som kommer inifrån och får oss att växa som människor i **TRO, HOPP och KÄRLEK.**

>>>

>>> Därför upplevde man Jesus som en upprorsmakare, en dissident eller konspirations-teoretiker, som han skulle ha kallats i dag.

**En kort tid efter Jesu intåg i Jerusalem ropar många istället "korsfäst, korsfäst".**



De korrupta och egensinniga ber därför att den romerske överståthållaren **Pontius Pilatus** att döma Jesus till döden som en förrädare. Denne tvär sina händer och säger "härtill är jag nödd och tvungen".

**Här slutar mitt julevangelium och jag övergår till en julprofetia i vår tid.**

**Ty som vi vet dör inte Jesu idéer.** Hans tankar sprider sig och skall 300 år senare omvandla hela Romarriket. Och i dag är Kristendomen världens största religion med omkring 2,4 miljarder anhängare, eller 1/3 av världens befolkning.

**Men vi människor fortsätter att delvis förstå ... men framförallt att missförstå hans budskap ända in i våra dagar.**

## **JULPROFETIA I VÄSTVÄRLDEN IDAG**

2023 efter Kristus känner vi igen situationen i en kaotisk värld. Splittrade samhällen med djupa klyftor mellan människor.



Min julprofetia har jag byggt på fredsforskaren **Jan Öbergs** analys. Han är doktor vid Lunds universitet, där han åren 1983-89 var chef för dess fredsforskningsinstitut. Under samma tid var han rådgivare till det svenska Utrikesdepartementet. Han är sedan medgrundare till, och leder, tankesmedjan Transnationella stiftelsen för freds- och framtidsforskning.

Fredsforskning är en social vetenskap för att reducera våld, på samma sätt som läkare i medicin efter bästa förmåga försöker reducera och förhindra sjukdom.

### **Det personliga mötet**

Den 15 november 2023 möts USA:s president **Joe Biden** och Kinas president **Xi Jinping**.

>>>

>>>



Under mötet i Washington säger **Xi Jinping** att vi måste lösa världens problem genom samtal och samarbete. **Biden** säger ungefär detsamma.

Men strax efter mötet svarar Biden på en presskonferens på frågan om Xi Jinping är en diktator. "Ja det är han" och på följdfrågan **VARFÖR** svarar Biden "**därför att han leder ett kommunistiskt land som är annorlunda än vårt**".

**Enligt Biden är man således en diktator om man leder ett land som är annorlunda än USA.**

I västvärlden har många andra länder lika svårt att acceptera dem som är annorlunda, icke troende eller som inte accepterar vår mission. Detta synsätt har accelererat de senaste åren.

**Observera att för 5 år sedan fattade USA:s kongress beslut om att avsätta 1,5 miljarder dollar för att under 5 år träna västliga journalister att skriva negativt om Kina.**

**Västerlänningar som besöker Kina eller bor där försöker se på komplexiteten med kinesiska ögon.**

Men i USA söker man tyvärr desperat efter fiender.

På vilket sätt hotar Kinas utrikespolitik USA? Kina har inga krigsfartyg utanför USA:s kuster. Det är USA som har sina fartyg och u-båtar runt Kinas kuster i samarbete med bl.a. Australien. Kina utför inga liknande operationer i väst.

**Väst behöver och skapar fiender.** Det är Ryssland och länder i stora delar av Afrika, den globala södern och nu Kina, som man förklarar vara fiender, därför att de tycker annorlunda än vi.

Det är farligt, eftersom det finns så mycket att vinna genom att arbeta tillsammans.

**Kan USA förändras** inifrån med alla sina resurser, all kreativitet, sin historia och sin kunskap, och bli en partner med världen, istället för att insistera på att dominera över alla andra?

Då skulle världen bli en bättre plats att leva på och USA också. Men det blir inte med Trump och inte med Biden.



Den enda presidentkandidat som säger detta för närvarande är **Robert F. Kennedy Jr.**, men Kennedy blir nog tyvärr inte president. >>>



>>> **Västvärlden har en centrum/ periferi-filosofi** med en Gud och en Sanning, bara antingen/eller, manligt/kvinnligt och ett vänster/höger tänkande.

Väst handikappas av att vara en världsdal med en missionerande kultur. **Västvärlden är civilisation nummer 1 i världen** och alla andra skall utvecklas att bli som vi. Denna idé har varit allenarådande under hela kolonisationsepoken.

1960-talets frihetsrörelser i de vi kallar "2:a", "3-dje" och "4:de världarna" har ständigt motsatt sig detta. Många vill inte ha vår kristendom eller vår syn på mänskliga rättigheter.

President **Richard Nixon** inledde samtal med Kinas **Zhou Enlai**. Förhoppningen var att göra så att Kina och Ryssland inte förenar sig mot oss och att Kina skulle få flerpartiledning och kapitalistisk ekonomi och bli som vi.

**Men .... idén att alla ska bli som vi är över.** Att amerikanerna inte inser det beror på att USA är på väg ner. Inte USA som stat eller samhälle, men som imperium. **Inget imperium existerar för evigt.**

USA är idag som Titanic. Musiken spelar på översta däck medan vattnet stiger utanför fönstren. Men istället för att sträcka ut handen och konstatera att USA är en nation i mängden och vill samarbeta, insisterar man på att fortsätta dominera genom bedrägerier, osanningar och genom egna narrativ och genom

krig. USA kommer att gå samma öde till mötes som Sovjetunionen - kriga sig till undergång.

**USA bedriver inte längre diplomati**, utan skickar istället vapen, eftersom det är det man är bäst på. Men inget land kan överleva genom att bara vara bäst i ett avseende. USA håller på att bli politiskt, ekonomiskt och psykologiskt svagt och förlorar därmed legitimitet genom att själva bryta mot internationell lag. Bevis för att USA är på väg ner.

**Det militärindustriella komplexet** uppstår när eliter har ett gemensamt intresse att producera, sälja och använda vapen, förstöra länder och bygga upp länder igen. Men eliterna saknar gemensamma intressen med folket.



Den som först varnade för detta var USA:s president **Dwight D. Eisenhower** i sitt avskedstal 1961. Han var själv framgångsrik militär och varnade i sitt berömda tal för att det militärindustriella komplexet skulle ta över. **Nu är vi där.** >>>

Inga politiker i västvärlden tycks fundera över vad som händer om vi fortsätter att bara sälja vapen och aldrig lösa konflikter. Se på Israel, som är en av världens starkaste krigsmakter och som har kärnvapen. Ändå beslutar USA att förse dem med ännu mer vapen. Det är ett sjukt tänkande.

Den bakomliggande illusionen är att om vi kan göra slut på Ryssland som motståndare, då kan vi koncentrera alla NATO:s resurser i ett kallt, eller Gud förbjude, ett varmt krig mot Kina.

Gå till NATO:s hemsida och läs deras hotuppfattning. NATO har i dag karaktären av en kyrka. Antingen tror man på berättelsen eller så tror man inte.

#### **Det finns inga argument.**

Kina är kort och gott ett hot, eftersom Kina är annorlunda än vi. Kinas intressen är andra än våra. Om det är så vi definierar hot är nästan allt i världen hot. Det militärindustriella komplexet lever på att ha eller säga sig hotas av fiender för att legitimera sin existens.

#### **När vi blir kvitt det militärindustriella komplexet**

kan vi människor börja tala med varandra. Vårt enda hopp är en fredlig revolution, och inte som det fåniga försöket vid Trumps avgång som president. Det finns en växande skara amerikaner som säger; "Inga mer krig, Vi vill ha ett bra samhälle, vi vill samarbeta med Kina och andra länder i världen".

Samarbete krävs för ett humant

samhälle och för att lösa miljöfrågor, fattigdom och infrastrukturfrågor. Vi slösar bort mänsklighetens och våra barns framtid genom krig. Kina söker samarbete och vill ha goda relationer med USA. Kina vill genomföra "The Belt and Road Initiative". Säkert vill Kina också göra saker, som vi i väst inte gillar, men det är bara ytterligare en anledning att samtala.

#### **När det gäller Taiwan**

"är det Kinas sak". Det sa man redan i samtalen mellan Nixon och Zhou Enlai. Läs på hur Taiwan bildades som nation efter det kinesiska inbördeskriget (1928-49).

**EU skulle kunna medla** mellan USA och Kina, men tyvärr har "lejonerna i Europa" tagit över och har gjort Europas länder till USA:s lydstat under NATO.

## **SLUTORD**

### **Hur blir det fred?**

### **Endast genom att samtala.**

I år ändrade lustigt nog myndigheterna i Sverige innehållet i direktiven för skolan. I ämnet Svenska för grundskolan införde man **Samtalet** i det centrala innehållet i kursmålen. Tydligt är befolkningen så otränad i förmågan att samtala, så att vi tvingas utbilda i det. Hur kommer det sig att befolkningen under historiens gång, under generationer, slutat att samtala?

Varför slutade man, lade Samtalet på hyllan för en eventuellt kommande framtid? >>>

>>> Som sagt. Jesu tankar  
dog inte.



Författaren **Ylva Eggehorn** har i psalm 717 i den svenska psalmboken enligt min uppfattning bäst beskrivit Jesu kamp för **ett rike, som inte är av denna världen.**

Ett rike som kommer inifrån och växer till **tro** byggd på **hopp** och **kärlek** - en nåd att stilla bedja om. Jag avslutar min julprofetia med hennes underbara psalm:

**Så kom du då till sist Du var en främling, en mytgestalt som jag hört talas om.**

*Så många hade målat dina bilder  
Men det var bortom bilderna du kom.*

**Vi trodde du var användbar, till salu. Vi skrev ditt namn på våra stridsbanér.**

*Vi byggde katedraler högt mot himlen  
Men du gick hela tiden längre ner.*

**Du är ett barn som ligger på ett jordgol. Du fryser om vi inte griper in.**

*Du rör vid kroppar, hatar orättvisor.  
Du bjuder älskande på moget vin.*

**Du stiger ut ur alla tomma gravar, Du är en vind som säger: det blir vår.**

*Du kommer som en flykting över bergen.  
Du följer oss dit ingen annan når.*

**Du är den sång om livet som jag glömde. Den sanning jag förrådde dag för dag.**

*Jag svek mig själv: den spegel som jag gömde.  
Bär dina bråddjup, dina anletsdrag*

**Därmed önskar jag dig, släkt och vänner och alla läsare av hela mitt hjärta och hela min hjärna en god jul och gott nytt år.**



**Lars-Olof (LO) Landin**  
[www.creapreneur.se](http://www.creapreneur.se)

**Kommentera gärna till**  
[LO.Landin@ebc.se](mailto:LO.Landin@ebc.se)