

HOTEN MOT VÅR KULTUR OCH VÅR FRIHET

Här en sammanfattning av den rapport som föreningen Kreaprenörs arbetsgrupp i projektet "**Hoten mot vår kultur och vår frihet**" har tagit fram under 2022, som vi kommer att sprida information och inleda en dialog om under 2023.

EN KATASTROF MÅSTE KALLAS FÖR EN KATASTROF

I dag tävlar till synes desperata politiker och myndighetsexperter om bra idéer hur landet ska ta sig ur krisen de satt oss i. Den nyvalda Regeringen talar om att den är i färd med att genomföra ett **paradigmskifte (= en total förändring av det gängse mönstret)**.

På en presskonferens i december 2022 meddelar energiminister **Ebba Busch**, att det är en reell risk att hushåll kan kopplas bort från elnätet, och att även tunnelbanan i Stockholm kan tvingas stänga på grund av effektbrist. Medborgare råds att ta på sig ordentliga skor, när vi går till jobbet för att vara beredda att gå hem. Ha gärna en bensin- eller dieselbil till hands att värma dig i. Och bunkra mat, vatten, varma kläder, stearinljus och skaffa en vevradio(?!?!).

Förvisso ett paradigmskifte, men kanske inte vad folk förväntade sig. Vi befinner oss så långt man kan komma från att 1998 ha haft världens bästa energisystem med 12 kärnkraftverk och stabil vattenkraft, som gjorde att landet var självförsörjande på i det närmaste fossilfri el. Lägg därtill ett nedmonterat Postverk, många års bristande underhåll av järnvägar och vägnät, ett nedlagt försvar och en skola och en sjukvård i kris. Detta katastrofläge kan nästan få folks fördubblade räntekostnader, hög inflation och stigande kostnader på allt med högre arbetslöshet och Nordens lägsta förväntade BNP-tillväxt som följd "att kännas som en framgång".

SATSA PÅ LANDSBYGDEN och ta tillvara lokalsamhällets kraft

Idag är Sverige självförsörjande på endast fyra livsmedel; spannmål, morötter, socker och ägg. Ingenting mer. Sveriges självförsörjningsgrad som var 100 % under andra världskriget, är idag endast ca 40%.

Danmarks självförsörjningsgrad är 130 %. Finland har en tydlig strategi för beredskapslager och en självförsörjningsgrad på 80 %.

Sverige avvecklade beredskapslagren och behöver höja självförsörjningsgraden för livsmedel och bygga nya beredskapslager.

Det är viktigt att sätta de mänskliga värdena främst för att kunna skapa ett samhälle där flertalet känner sig hemma och trygga samt motiverade att ta eget ansvar för samhällets utveckling. Landsbygdkulturen har och har haft alla dessa ingredienser för det samhälle vi eftersträvar.

De månghundraåriga traditioner som präglat landsbygden med lokalt självstyre, hållbar verksamhet, sociala normer och sund ekonomi **håller på att försvinna**, och beaktas inte alls av politiker och myndigheter.

En oerhörd potential till välstånd kastas bort när man inte längre förmår dra nytta av "kraften i alla lokalsamhällen", vilket inte minst drabbar yngre generationer. Tidigare levde de flesta svenskar i lokalsamhällen med småskalig verksamhet i jord- och skogsbruk kompletterat med småindustri. Produktionen var hållbar och miljövänlig. På denna grund har vi byggt vårt välstånd. Befolkningen på landsbygden präglas av samarbete, demokrati, stabilitet, ansvar, sunt förnuft, stabilitet, men också av kreativitet och förmåga att bruka men inte förbruka resurser. **Kultur betyder odling och kultur är allt detta.** Idag är vår kultur och därmed vår frihet hotad.

Givetvis behöver allt anpassas för att fungera i det nya samhället. Men att satsa på landsbygden skulle åter göra landet självförsörjande på energi och livsmedel.

Jord- och skogsbruk bidrar med betydande energiproduktion. Sverige borde omfördela resurser till landsbygden och ändra skattesystemet så att lokalsamhällenas befintliga resurser åter stärks och för att initiera nyskapande. Detta inkluderar såväl service som bostäder och infrastruktur. Flytta statlig och kommunal verksamhet till landsbygden och jämställ stad och land vad gäller kostnader för transporter och service. Underlätta kärnkraftsutveckling och produktion av inhemska energi. Och - **stoppa social dumping från storstäderna som har varit ett sätt att försöka hantera en orimligt hög invandring.**

Stimulera produktion av svenska livsmedel, återskapa ett öppet djurhållande landskap och avveckla orimliga pålagor för lantbruket. Det höjer både självförsörjningsgraden, bidrar till att öka näringsvärdet i kosten och göra den hälsosammare, samtidigt som nya arbetstillfällen skapas i en mer hållbar ekonomi.

Sänk momsen på livsmedel. Inför skärpta regler för försäljning av "skräpmat". Satsa på fysiskt och psykiskt välmående och prioritera unga. Utbilda i kost och hälsa och inför en verklighetsförankrad miljölagstiftning.



*"Vi börjar få värdefulla pusselbitar till en helhetssyn av hur ekonomiska kriser och bristfälliga centrala politiska beslut styr avfolkningen av landsbygden", skriver journalisten **Lotta Gröning** i tidskriften Axess dec 2022. **Läs hela artikeln här***

<https://www.axess.se/artiklar/landsbygdens-manga-behov/>

SATSA PÅ UTBILDNING OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING med tonvikt på de mänskliga värdena

Vi måste börja tala klartext om skolan och inte politiskt korrekt extremism! Vi måste stärka yttrandefriheten och införa ny lagstiftning som stimulerar ansvar och engagemang samt försvaret av frihet och självbestämmande.



"Sverige har sedan 1500-talet utvecklats till ett högteknologiskt land med en stabil demokrati. Ett viktigt skäl var en tidigt utbredd läskunnigheten, som gjorde att analfabetismen blev allt lägre. Om vi inte förstår hur viktigt läskunnighet är för samhällets utveckling och demokratin, och som nu när läskunnigheten sjunker bland yngre, vi inte vidtar åtgärder för att hindra detta, då förstår vi inte heller vilka långsiktiga problem detta kommer att skapa. Och då är landet verkligen illa ute".

Det skriver författaren **Torbjörn Elensky** i tidskriften Axess dec 2022.

Läs hela artikeln här <https://www.axess.se/artiklar/fara-a-farde-2/>

Motverka skadlig globalisering och utförsäljning av svensk beslutsrätt och avvärj hoten från överstatlig kontroll genom skärpt lagstiftningen om oberoende myndigheter och återupprätta tjänstemannaansvaret.



På en konferens som Kreaprenör arrangerade 2019 på temat "Välfärdshaveriet" var bl.a. **Magnus Henrekson**, professor i national-ekonomi och vd för Inst. för Näringslivsforskning inbjuden som talare.

Han påpekade att många av våra gemensamma angelägenheter inom statens ansvarsområden svajar betänkligt. Något har hänt i samhället. Staten är inte anpassad till dagens samhälle i många avseenden. Staten har också ett ledningsproblem med alla sina institutioner. De bästa och smartaste personerna söker sig inte längre till staten som arbetsgivare. Och han underströk att *"den låga utbildningsnivån speciellt i Sverige, och i en del andra länder som USA och England, är det största hotet mot västvärldens utveckling.....Vi hör hela tiden om den ständiga bristen på rätt kompetens, vilket stoppar landets utveckling. Kompetens är dock inte detsamma som utbildning. I Sverige idag kräver endast 11% av alla kvinnliga jobb högskoleutbildning och endast 25% av manliga jobb. Omvänt kan man säga att flertalet jobb i Sverige enbart kräver gymnasiekunskaper eller lägre. Och ändå saknas det människor med rätt kompetens"*.

Kort sagt. Återupprätta den lokala demokratin, utnyttja lokalsamhällets kraft, öppna ögonen på svenska politiker och satsa på landsbygden och en ny skolpolitik.

Det är vad **Kreaprenör** skulle kalla ett paradigmskifte.

Stockholm / Dalarö i december 2022

Lars-Olof (LO) Landin
Ordförande

Lars-Olof Oldén
Sekreterare

Lämna gärna synpunkter och/eller anmäl intresse att delta i projektet <https://www.creapreneur.se/Projekt/projekt-hoten-mot-var-kultur-och-var-frihet> till kreaprenor@ebc.se